



**'In het kleine  
gebeuren  
mooie dingen'**

## **AANGENAAM: KOEN LAURIJS**

36  
.....

Diep in de polder woont Koen Laurijs (38), in een dorp van zesduizend inwoners dat nog vijf slagers heeft en twee schutterijen, een 'natte' en een 'dreuge'. De natten drinken, de dreugen iets minder. Koen is bestuurslid bij de natte. Het verzet de zinnen, net als wandelen langs de rivier, klussen thuis en spelen met dochter Sophietje. Af en toe broodnodig voor een teamleider op een psychogeriatrische afdeling in een verpleeghuis. 'Het is een uitdaging. In de wijk, waar ik vroeger werkte, heb je een beetje verloren als iemand naar het verpleeghuis moet. Dit werk vergt veel. Het vreet aan je, vooral de confrontatie met de ontroostbaren, de angstigen. Je moet jezelf niet dwarszitten met onhaalbare doelen, maar ook niet afgestompt raken. We hebben een nieuw huis, een nieuw team. We zoeken hoe het moet. Sommigen willen veel beweging, muziek, pannenkoeken, feest. Als ik mezelf naga, ik hou van huiselijkheid, veiligheid. In het kleine gebeuren mooie dingen. Een bewoner die een onbegrijpelijke woordenbrij uitstoot

en een andere daarnaast, aandachtig luisterend. Je moet evenwicht zoeken.' Zoeken is Koen toevertrouwd. 'Ik doe soms moeilijk. De vraag wat ik op deze aardkloot doe, zal me wel levenslang achtervolgen. Het is de aard van mijn beestje.' Dat is aan zijn levensverhaal af te lezen. Het slingert zich langs universitaire studies, fabriekswerk, commandotroepen, hbo-v, vrijwilligerswerk in Pakistan, kraamzorg, wijkzorg, verpleeghuis. 'In Pakistan heb ik geleerd dat je met weinig middelen een eind kunt komen. Je gaat met verstandelijk gehandicapten naar het strand, op een kameel rijden, met een bal spelen. Soms bekruipt me het gevoel dat wij dat hier slecht kunnen; er kan gezeurd worden over het ontbreken van een po-spoeler. De uitdaging zit juist in het ontdekken van mogelijkheden, van bewoners en verzorgenden. We moeten menselijke zorg geven, en niet vergeten waarom we iets doen.'

*Pittige collega met spraakwater? Laat het ons weten.  
Schrijf of bel Anneke van Eitekoven, redactie TvV, tel. (0346) 577322.*

tekst en foto:  
Liesbeth  
Sluiter