



## OP BEZOEK

Op tafel ligt 'Gods woord van dag tot dag', maar ook 'Avontuur in Avignon'. Naast het bed hangen kleurige kettingen. 'Ik heb altijd een wereldse aanleg gehad', zegt zuster Gertrude Dekkers (85). 'Je ijdelheid raak je niet kwijt!' Ze komt uit een gezin van 11 kinderen, las en leerde graag, wilde maatschappelijk werkster worden. Die studie was te duur, ze werd lerares koken en voedingsleer. Op een huishoudschool kwam ze in aanraking met de congregatie van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef. 'Het klooster trok me helemaal niet! Toch ontstond er een drang die niet ophield, de drang om Christus te volgen. Ik ben ingetreden, maar ik heb een moeilijk kloosterleven gehad. Ik voelde me als de duif in zijn koperen kooi in de refter. Voor mijn eeuwigdurende professie zijn er heel wat tranen gevloeid! De band met Christus gaf de doorslag. Trouw. Ik ben ook in vriendschappen heel trouw.'

Lesgeven verlichtte het kloosterleven. In alle windstreken werkte zuster Gertude, waar de congregatie haar maar nodig had. 'Ik vond het heerlijk naar de verhalen van de leerlingen te luisteren; met collega's te praten. Na mijn pen-

tekst en foto:  
Liesbeth Sluiter

sioen mocht ik in een parochie sociaal werk gaan doen. Ik woonde met een medezuster in een rijtjeshuis. Eigen baas! Ik fietste de wijk door, praatte niet over God en zijn lieve heiligen maar deed karweitjes voor

dronkaards, voor gezinnen waar ze elkaar met messen te lijf gingen, voor lesbische vrouwen. Daar ben ik door de wol geverfd!

Gezondheidsredenen maakten drie jaar geleden een eind aan het werk, en sinds kort ook aan het zelfstandig wonen. Zuster Gertrude verhuisde naar een woonzorgcentrum waar naast religieuzen ook leken wonen. 'Een grote overgang. Alles gaat op tijd, iedere dag hetzelfde. Maar je wordt prima verzorgd en bent vrij om te doen wat je wilt. Ik ben dankbaar dat ik hier kan wonen. Het contact met de lekenleiding is verruimend, ze benaderen je als volwassene. Niet meer fietsen, niet krachtig meer zijn, dat vind ik erg. Daar heb ik nou God voor nodig, om te accepteren dat je moet inleveren en toch een prettig mens te blijven.'

*In deze rubriek worden bewoners en cliënten geportretteerd. Ken je mensen die een bijzonder verhaal hebben, laat het dan weten aan Miranda de Heer, redactie TvV. Tel. 0346 - 57 72 59. E-mail: redactie.tvv@ebi.nl*