



OP BEZOEK

tekst en foto:
Liesbeth Sluiter

In de woonkamer sta je meteen midden in hun veelbewogen leven. Boeddhabeelden naast Mickey Mouse, karbouw naast tram, krentenbollen naast nasikruiden. Jan Karel van den Worm (73), geboren in Java, heeft Nederlandse, Franse, Pruisische en Chinese voorouders. 'Een mengelmoesje, maar wij werden gezien als Europeanen. Als kind merkte ik daar niets van. Er was geen haat tussen mensen. Dat veranderde door de oorlog en de Indonesische onafhankelijkheid. Toen wilden ze me doodschieten, dezelfde jongens met wie ik vroeger had gespeeld'. Tijdens de oorlog ontvluchtte de 15-jarige Jan Karel de Japanezen door het oerwoud in te trekken. Twee jaar zwierf hij rond, vaak 's nachts. Hij at wat hij vond, leerde met natuurproducten ziekten te bestrijden. Zo overleefde hij tyfus, tropenzweren, pokken en mazelen. Tot vandaag gebruikt hij een aftreksel van boombast uit Indonesië tegen koorts. Na de oorlog nam hij dienst bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (K.N.I.L.). 'Over die tijd praat ik liever niet, die bezorgt me nóg nachtmerries.' Bij de onafhankelijkheid in 1950 vertrok hij naar Papua New-Guinea, en nog later naar Nederland. Daar vond hij in 1962 bij het

Amsterdams gemeentelijk vervoersbedrijf zowel een baan als Jeanne. Een ras-Amsterdamse, die als tramconductrice de kost voor zichzelf en haar moeder verdiende. 'Je werd wel eens uitgescholden, je zou mannen het brood uit de mond stoten. Na ons huwelijk en de geboorte van onze dochter heb ik ontslag genomen. In 1974 kreeg mijn man ernstige darmproblemen, ik werd zijn mantelzorger. Drie jaar later verhuisden we hierheen, een zelfstandige woning in een zorgcentrum. Omdat ik ook met mijn gezondheid kwakkelde, kregen we een zorgpakket, vooral huishoudelijke hulp. Maar ik moest zelf de trap versjouwen als die vrouw ramen ging lappen, ze zoog de vloer met het stofzuigervoetje ondersteboven, ze hing maar uit het raam te kijken. We hebben het opgezegd. Nu kunnen we alleen hulp aanvragen van de thuiszorg.' Mijnheer van de Worm: 'Het is goed dat er zorg bestaat, maar de uitvoering is niet goed. Als ik afhankelijk zou worden van de zorg, heb ik liever een kogel door mijn hoofd.'

In deze rubriek worden bewoners en cliënten geportretteerd. Ken je mensen die een bijzonder verhaal hebben, laat het dan weten aan Miranda de Heer, redactie TvV. Tel. 0346 - 57 72 59. E-mail: redactie.tvv@ebi.nl